

CHARLOTTE DEMATONS

Luister naar (of lees) het gedicht op het deurtje van de stoel.

Wat is warm, koud, zoet, zout?

Wat is lief, stout, goed, fout?

Kijk in het kastje.

Wat zie je?

Wat doe jij als het sneeuwt?

Vind je sneeuw fijn? Of misschien ook niet. Vertel waarom.

Neem het boek *Nooit denk ik aan niets* uit de lade.

Zoek het figuurtje uit het kastje.

Welk dier zie je op de tekening?

Hoe zie je welke weg dit dier gevolgd heeft?

Neem een werkblaadje met sporen.

Wie laat welke sporen na?

Blader door het boek *Nooit denk ik aan niets* en zoek de poes.

HANS & MONIQUE HAGEN

Luister naar (of lees) het gedicht op het deurtje van de stoel.
Kijk in het kastje.

Vertel wat je ziet.

Blader door het boek *Nooit denk ik aan niets*.
De jongen heeft zijn knuffel altijd bij zich.
Zoek de knuffel.

Wat gebeurt er met het beertje?
Heb je zelf ooit een knuffel verloren?
Hoe voelde jij je toen?

Neem de voeldoos.

Welke knuffel voel je?

MATTIAS DE LEEUW

Luister naar (of lees) het gedicht op het deurtje van de stoel.

Heb je al eens knettertjes gevoeld als je je trui uittrok?
Wat gebeurde er met je haar?

Kijk in het kastje.

Wat zie je?
Heb je al eens in een tent geslapen?
Welke geluiden hoorde je toen?
Welke geluiden hoor je als je 's nachts in bed ligt?

Neem het voelzakje uit de toverdoos.

Wat zit erin?

Neem *Mijn fijne geluidenboekje* uit de lade en blader erdoor.
De berenfamilie woont in een wereld vol geluiden.
Luister naar (of lees) het gedicht *Elastiekjes* (p.35).
Neem een elastiekje uit de toverdoos.
Span het elastiekje van je ene duim naar de andere.
Probeer er geluid mee te maken. Vorm samen een elastiekjesorkest.

EDWARD VAN DE VENDEL

Kijk in het kastje.

Welke dieren zie je?

Op de achtergrond zie je een foto van de kleine Edward en zijn familie.

Welk spelletje spelen ze?

Wat speel jij graag met je familie?

Neem *Ik juich voor jou* uit de lade.

Blader door het boekje.

Welke dieren zie je en welke sport beoefenen ze?

In welke sport (een die bestaat of die je zelf verzint) zou jij kampioen willen worden?

BENJAMIN LEROY

Kijk in het kastje.

Vertel wat je ziet.

Kijk ook naar de achterwand.

Van welke dieren zie je het geraamte?

Zoek verder naar botjes in de tekeningen op het deurtje.

Neem het boek *Als iemand ooit mijn botjes vindt* uit de lade en kijk naar de tekeningen.

Benjamin verzon diertjes bij de gedichten van Jaap Robben.

Welk dier vind je het grappigst? Waarom?

Teken een dier dat niet bestaat.

Geef het een leuke naam.

Wat kan jouw dier goed?

JAAP ROBBEN

Kijk in het kastje.

Van welk dier kan dit botje zijn?

Heb je al eens een botje van een dier gevonden in de tuin, op straat of ergens anders?

Hoe kwam het daar, denk je?

Ga zitten op de stoel en luister naar het gedicht.

Zeg 'Wurre mi e frotje son' na.

Wat zou het betekenen?

Neem *Als iemand ooit mijn botjes vindt* uit de lade en luister naar *Cajoleer* (p.15).

Wat kan je met je handen doen?

Zwaai je naar iedereen op dezelfde manier?

Hoe zeg jij dag tegen mensen als je ergens aankomt of weggaat?

Doe het eens.

SYLVIA WEVE

Kijk in het kastje.

Welke diertjes zie je?

Hoe kijkt het meisje op de achtergrond?

Kijk om beurt blij, bang, boos.

Zoek de tekening van dit meisje op het deurtje.

Wat is er zo speciaal aan haar?

BETTE WESTERA

Kijk in het kastje.

Wat zie je?

Wat kan je vertellen over de kleuren?

Neem het werkblaadje met woorden en gevoelens.

Waaraan denk je bij deze woorden?

Teken het en gebruik de kleur die er voor jou bij past.

Neem *Doodgewoon* uit de lade.

Luister naar *Poes Minoes* en kijk naar de tekening erbij.

Heb je al een huisdier gehad dat doodging? Hoe voelde jij je toen?

Welk nieuw huisdier zou jij kiezen als jouw huisdier dood zou gaan?